

Antwerpen, 26 januari 2015

Aan de heer Serge Muyters, Korpschef van de Lokale Politie Antwerpen

Aan mevrouw Jinnih Beels, Commisaris Cel Diversiteit

Op 12 januari 2015 (Gazet van Antwerpen, "Antwerpse politie zoekt haatzaaiers thuis op") lazen we dat de Antwerpse politie het internetverkeer druk aan het monitoren was naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Posts op social media werden in het oog gehouden. Internetgebruikers die de aanslagen in Parijs goedkeurden werden thuis opgezocht door de politie.

Het is inderdaad verontrustend dat er jonge Antwerpenaren de terroristische aanslagen verheerlijken. Als de politie gelooft dat zij een veiligheidsrisico inhouden, dan willen wij niets liever dan dat de politie haar werk doet. In een democratische rechtstaat heeft elke burger immers recht op bescherming. Onze zorg is hierbij dat, gezien de grote maatschappelijke spanningen die de terreuraanslagen de laatste weken hebben veroorzaakt, niet alle burgers evenveel aandacht en bescherming krijgen van uw korps. We willen niet dat er mensen zijn die de politie van partijdigheid of "ethnic profiling" kunnen beschuldigen. We vonden het daarom nodig om de proef op de som te nemen.

Enkele van onze militanten hebben een steekproef gedaan, en op willekeurige dagen topics bekeken op sociale media. Het is allesbehalve een compleet overzicht van alle haat tegen moslims die we hebben gevonden. We hebben noodgedwongen een selectie moeten maken. Noem het dus gerust een bloemlezing. Sommige mensen riepen luidkeels op tot de grootschalige deportatie van moslims, anderen riepen op om moslims te doden en moskeeën in brand te steken. Onveiligheidsgevoel is een subjectief gegeven, dat beseffen wij ook, maar veel Antwerpenaren met een moslimachtergrond voelen zich onveilig in deze stad, met dit huidige klimaat waarin mensen ongestraft kunnen oproepen tot haat en zelfs geweld. Dit versterkt en verscherpt uiteraard ook de objectieve veiligheid in de stad.

Na de aanslagen in Parijs en het politieoptreden in Verviers werden veel mensen bang voor een aanslag hier in België. Daarop besloot de overheid haar verantwoordelijkheid op te nemen. Volgens Le Parisien zijn er sinds de aanslagen in Parijs 116 geregistreerde aanvallen tegen moslimdoelwitten. Dat zijn er gemiddeld 9,6 per dag. In Frankrijk alleen. Ook in landen als Zweden, Nederland en Duitsland stijgen de gewelddadige uitingen van moslimhaat. In België kondigde een dokter aan om patiënten met een baard of hoofddoek te weigeren. In het Limburgse Paal werd het huis van een Belgisch-Turks gezin in brand gestoken. De daders lieten een racistische slogan optekenen.

Hier in Vlaanderen, en ook in Antwerpen, roepen mensen op om moslims 'te vierendelen', om hen te verdrijven, om er atoombommen op te gooien. Een man die in Antwerpen woont en op zijn profiel aangeeft dat hij bij Defensie heeft gewerkt roept op om een specifiek publiek figuur neer te schieten, of om het in zijn woorden te zeggen: "Afschieten dat bruin vel!" Krijgt hij ook een huisbezoek?

Ook is er volgens sommigen 'genetisch' iets mis met moslims. Sommigen roepen luidkeels op tot genocide. Geef hen de 'tools' en zij zullen de klus klaren, klinkt het. En dan zijn er nog diegenen die

“slechts” een beloning willen uitloven voor het doden van een moslim.

Onze bloemlezing vindt u in bijlage. Wij nemen aan dat uw manschappen getraind zijn om deze haatdragende en potentieel gevaarlijke personen op te sporen en aan te spreken. Vele Antwerpse burgers, niet enkel moslims, maken zich zorgen over wat deze personen neerschrijven en laten uitschijnen. Ook zij hebben recht op objectieve en subjectieve veiligheid. Wij vernemen graag welke verdere stappen u hierin reeds ondernomen hebt en nog zal ondernemen.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord,

Hoogachtend,

In naam van Movement X, afdeling Antwerpen,